



**Graag uw aandacht  
voor de Loep  
enquête.**



**DE LOEP**



**Huisblad Sint Petrus  
25e jaargang  
Nummer 5  
September 2024**

# Inhoudsopgave

## Vaste rubrieken.

Onder de Loep  
Verjaardagskalender  
Nieuws uit de activiteitenhoek  
Nieuws van de cliëntenraad  
In gesprek met  
In Memoriam  
D,n Boogerd  
Donkzicht  
Sterappel – Bellefleur  
Oogstappel - Elstar

### Redactieleden:

- Annette Verwijst
- Renée Lange
- Dianne Maas
- Antoon van der Spank



Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar:

[receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu](mailto:receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu)

De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:

Januari – Maart – Mei – Juli – September – November.

## REGIOMANAGERS

**Maarten Coolen, Inge van Eekelen en Doreen Boeijen**

## TEAMMANAGERS

**Marie-Louise van de Ven** | Thuiszorg

Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

**Martijn Kleuskens** Afdeling zorg en welzijn

Aanwezig: Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

**Anneloes van Heel** | Horeca en facilitair

Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

## COÖRDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN

**Renée Lange**

Aanwezig: Maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

**Dianne Maas**

Aanwezig: Dinsdag, donderdag en vrijdag

## CLIËNTENRAAD

Voorzitter: Theo van der Burgt.

Leden: Thom in 't Groen    Jo Thonies    Miep Leenen    Mariëlle Peters  
          Willem Weeren    Leo van Haandel

## BELEVINGSGERICHTE ZORG CONSULENT

Francie Lommen            Tel: 06 47 10 32 72

## VERTROUWENSPERSOON BEWONERS

Cor Biemans    [cenabiemans@outlook.com](mailto:cenabiemans@outlook.com)    Tel: 06 30 66 02 22

## ZORGADVIES &

Tel: 088 99 85 555

## DIVERSE DIENSTEN

Kapsalon: 'Voor jou' Tel: 06 15 54 29 37

Pedicure: Bianca van Rooij Tel: 06 48 56 50 66

## OPENINGSTIJDEN WINKELTJE

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

### Adresgegevens

#### Sint Petrus

Burgtstraat 34, 5427 AJ, BOEKEL

Tel: 0492 32 83 28

### Email

[receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu](mailto:receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu)

[avdspank@icloud.com](mailto:avdspank@icloud.com)

[www.vriendenvansintpetrus.nl](http://www.vriendenvansintpetrus.nl)

**Overleden.**

**Dhr G. Dijkstra**

**22-09-2024**

**Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.**

**Verjaardagen bewoners.**

**Oktober**

<b>01 Mw. H.W.M. Timmers van den Brand</b>	<b>0.04</b>
<b>04 Dhr. F.M. Louws</b>	<b>2.27</b>
<b>05 Dhr. J.M. van Alebeek</b>	<b>1.08</b>
<b>15 Dhr. M.G. van Schijndel</b>	<b>1.06</b>
<b>25 Mw. L.G. Kweens van Schijndel</b>	<b>1.09</b>
<b>31 Mw. A.A. van Gennip Osterlitz</b>	<b>1.21</b>

**November**

<b>05 Mw. G. van der Aa Lange</b>	<b>1.11</b>
<b>20 Dhr. M.W.F. de Rijck</b>	<b>1.12</b>



Op dit moment is het alweer midden september en zit de vakantieperiode er zo goed als op. De laatste mensen genieten nog even en dan moeten we weer wachten tot volgend jaar. In september hebben we kunnen genieten van de zon en was er ook al een kleine voorbereiding op de herfst. We hebben al kunnen proeven van de regen en kou. Ondertussen zijn we druk bezig om een leuk programma in elkaar te zetten voor de feestdagen. We willen het dit jaar wat anders gaan aanpakken. Dit houden we nog even geheim en in de volgende Loep is hier meer over te lezen.

### **Silent Disco.**

Sinds kort zijn wij in het bezit van Silent Disco. Deze hebben wij gekregen van de Vrienden van Sint Petrus en hier zijn wij erg blij mee. Dit is een mooie individuele activiteit die je kunt doen. Dit is leuk voor de familie om dit samen met je familielid te doen. Het is dan wel fijn als je muziek op je telefoon hebt staan die je samen kunt beluisteren. De ouderen komen in beweging en in contact met anderen, wat hun eenzaamheid vermindert.

Met de koptelefoon op kunnen ze alsnog met anderen praten door het volume zachter te zetten of de koptelefoon af te zetten. Ook kan je de muziek aanbieden die je familielid leuk vindt. Je kan muziek op maat aanbieden. Mocht je interesse gewekt zijn, kom langs om het pakket op te halen zodat je aan de slag kan. Veel luisterplezier!

### **De duo-fiets is er weer.**

De duo-fiets is weer zomer klaar gemaakt en kan weer volop worden gebruikt. Reserveer bij de receptie en je bent er zeker van dat de duo-fiets beschikbaar is. Er zijn enkele aanpassingen gedaan aan de duo-fiets. Zo kun je de rijdersstoel draaien en de voeten vastzetten op de trappers. Mocht je hulp willen bij het gebruik van de duo-fiets horen wij dit graag. Veel fietsplezier.



## **Wandelen naar de kermis.**

Een jaarlijkse traditie op de maandagmiddag als het Boekel kermis is, om met de wandelgroep een rondje over de kermis te maken. De kermis was vroeger dé ontmoetingsplek om elkaar te leren kennen en een dansje te maken. Dit brengt dan ook mooie herinneringen naar boven. Boekel heeft niet de grootste kermis, maar er is altijd van alles wat te zien en een bezoek mag daarom zeker niet overgeslagen worden.

## **Bus uitstapjes zijn weer gestart.**

In de zomer hebben we een pauze gehad van het rijden van de bus routes, maar in september en oktober gaan we weer op pad. Na oktober komt deze activiteit even te vervallen en in het voorjaar pakken we deze weer op. Wil je nog mee, geef je dan snel op. Deze activiteit is erg in trek en de plaatsen zijn snel bezet.



## **Geluks-tasjes van basisschool de Regenboog.**

Op donderdag 12 september kwam de leerlingenraad van basisschool de Regenboog naar Sint Petrus. Daar zat namelijk een hele mooie gedachte achter, want ze zijn gestart met het school-brede project "omgaan met elkaar". Daarvoor zijn ze aan de slag gegaan met het maken van geluks-tasjes voor de bewoners van Sint Petrus. Dat deden ze in groepjes met kinderen van groep 1 tot en met 8. In deze tasjes zaten knutsels, tekeningen en mooie wensen. Het leukste was natuurlijk om deze persoonlijk te overhandigen. De bewoners waren helemaal verrast en genoten van de geluks-tasjes. Een heel mooi initiatief van basisschool de Regenboog en bedankt daarvoor.





## Bezoek van het konvooi van Market Garden.

Op dinsdag 17 september omstreeks 11.30 uur kwam er, ter gelegenheid van de herdenking "80 jaar Operatie Market Garden" een konvooi legervoertuigen van de organisatie Liberation Task Force door Boekel.

Het konvooi kwam vanuit Erp via de Wilhelminastraat naar de molen. Daar werden zij verwelkomd door het Gilde Sint Agatha, dat het konvooi via de Kerkstraat begeleidde naar het Sint Agathaplein. Het was een indrukwekkend geheel. Zo waren er vele kinderen die langs de weg stonden met hun Nederlandse en Engelse vlaggetjes.

Wij stonden er ook met een grote groep. Wij waren zeker met 25 rolstoelen richting de Kerkstraat gewandeld. Vele vrijwilligers, maar ook medewerkers liepen mee waardoor de mensen die wilden ook daadwerkelijk mee konden. Wat erg mooi was om te zien was dat zelfs de huishoudelijke medewerkers besloten mee te wandelen. Dit betekende dat ze wel iets later klaar waren met hun werkzaamheden, maar in het kader van "Samen Zorg" vonden ze dit een mooi initiatief.

### Op vrijdagmiddag gaan wij dansen.

In de vorige Loep lieten wij weten dat we de barak en sjoel competitie even op een laag pitje zetten. Je ziet wel dat er tussen de ene en de andere Loep van alles kan gebeuren. We willen de week gezellig afsluiten en ons klaar maken voor het weekend door elke vrijdagmiddag een leuke activiteit te organiseren. Dit overzicht zie er dan ook uit als volgt:

- 1e vrijdag van de maand : Spelletjes middag
- 2e vrijdag van de maand : Quizmiddag
- 3e vrijdag van de maand : Dans en muziekmiddag
- 4e vrijdag van de maand : Liederentafel

## **Beste cliënten van zorgcentrum/park Sint Petrus.**

Per 1 september jl. heeft de geestelijke verzorger voor Sint Petrus, Marleen Bloklander, BrabantZorg verlaten en is elders gaan werken. Marleen heeft me in een gesprek toegezegd dat ze een overdracht zou maken voor haar opvolging, waarvan nog niet bekend is, wie dat wordt.

Per 1 oktober zijn er 2 nieuwe kandidaten aangenomen en we zullen zo spoedig mogelijk horen wie Sint Petrus wordt toebedeeld. We zullen dan zeker een afspraak maken met de nieuwe geestelijke verzorger om kennis te maken in de Loep maar ook in ons overleg.

Verder zal in ons eerstvolgend overleg (27 september) definitief afscheid worden genomen van het cliëntenraadslid Peter Biemans. Peter is jarenlang lid geweest van deze raad, tevens in zijn rol als voorzitter. Eind 2018 heeft Peter al aangegeven dat hij wegens gezondheidsredenen afscheid moest nemen als voorzitter van de raad, maar heeft nadien nog verschillende keren als lid het overleg bijgewoond, zover als dat kon. Dit jaar kwam het er niet meer van, vandaar het beëindigen van zijn lidmaatschap in de cliëntenraad. Peter zal nog in de bloemen worden gezet.

Dat brengt ons meteen op een volgend aansluitend punt:

Wie van familie/verwanten/vrijwilligers van de cliënten van Sint Petrus wil zich aansluiten bij onze raad. Een binding voelen en hebben met onze cliënten is een pluspunt. We overleggen 1 x per 2 maanden.

Wilt u vrijblijvend contact opnemen met een van ons, de leden van de raad staan voor in dit blad vermeld. Bij de receptie weten ze u te vertellen hoe u iemand te spreken kunt krijgen. We hopen echt dat u zich aangesproken voelt.

**Uw Cliëntenraad.**



## Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Het is een bekend spreekwoord: " Er is een tijd van komen en een tijd van gaan". Het betekent dat aan alles een einde komt. Dat kun je positief uitleggen: ook nare dingen gaan voorbij. Negatief uitgelegd betekent het dat ook aan de goede dingen een einde komt. En dat is vaak heel jammer.

Afscheid nemen hoort bij het leven. We nemen afscheid van school, van onze kindertijd, van collega's, van de seizoenen, van woonplaatsen, van mensen van wie we houden en ga zo maar door. Afscheid nemen betekent vaak dat er iets verandert. De ene keer kiezen we ervoor, de andere keer overkomt het ons. We kunnen in ieder geval zeggen dat het leven vol veranderingen is. Veranderingen waar we blij mee zijn en veranderingen waar we verdrietig van worden. Maar het hoort erbij, zo is het leven. Het is ook iets dat het leven mooi maakt, verandering, groei, jezelf aanpassen aan iets nieuws.

Voor mij is er een tijd van verandering aangebroken: ik ga Sint Petrus verlaten. Ik heb een baan gevonden bij een andere zorgorganisatie, waardoor ik dichterbij huis kan gaan werken. De afgelopen tijd is me vaak gevraagd: "waar kom je vandaan?" En bijna altijd als ik dan vertelde "uit Waalwijk", kreeg ik de reactie, "dat is wel een eindje gaan". En dat is ook zo, het is best een eindje rijden en op sommige dagen echt een eind. Daarom ben ik blij dat ik dichterbij huis aan de slag kan, sommige dagen kan ik straks zelfs op de fiets.

Maar tegelijkertijd is het ook heel jammer, want ik ga de lieve mensen van Sint Petrus missen. De mensen met wie ik een op een in gesprek ging, de mensen die deelnamen aan het rondetafelgesprek, de mensen die ik zomaar tegenkwam. Kortom, ik ga u missen.

Het ga u goed!

Met hartelijke groet: Marleen Bloklander

*God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder;  
als baken bij ontij en verte die wenkt  
als groet op je lippen en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat.*



*tekst Sytze de Vries*



# In Memoriam



Op dinsdag 9 juli 2024 is toch nog plotseling overleden.

## **Karel van den Heuvel.**

Op 23 mei 1932 werd hij geboren in Milheeze. Op jonge leeftijd verhuisde het gezin naar Handel. Ons pap heeft een goede jeugd gehad, ze hadden het niet breed thuis, maar er was volop gezelligheid. Hij had een streepje voor bij zijn moeder, waar hij erg hecht mee was. Er werd veel kattenkwaad uitgehaald waarover hij altijd smakelijk wist te vertellen.

De eerste keer dat hij Mien zag, wist hij al zeker: daar ga ik mee trouwen. En na de verkeringstijd trokken ze samen in het zelfgebouwde huis in de Heerenvelden. Ook daar was het beslist geen vetpot, alle twee hebben ze hard gewerkt om een goed leven te hebben, ook voor de vier kinderen.

Elke avond en op zaterdag ging ons pap karweien, vele muren zijn door hem gemetseld. Op zaterdagavond gingen ze vaak samen dansen. Hij was altijd het middelpunt van het gezelschap en had de prachtigste verhalen, waarbij de waarheid af en toe in het midden lag. Zijn humor is altijd de rode draad door zijn leven geweest.

Hij ging graag fietsen en toen dat niet meer kon, was dat een groot gemis. Vervolgens zette hij zijn toertochten door met zijn scootmobiel. Maar hij moest steeds meer inleveren. In maart werd de stap gemaakt naar Boekel, naar het verzorgingstehuis. In mei vierde hij zijn 92<sup>e</sup> verjaardag.

In St Petrus hadden ze het samen goed naar de zin, maar zijn gezondheid liet hem steeds verder in de steek, totdat het op was. Hij is rustig ingeslapen in het bijzijn van Mien en de kinderen.



De zomer loopt op zijn einde.  
De meeste medewerkers genoten van hun vakantie en zijn blij alle cliënten weer te zien.

In de vakantietijd hebben we toch nog enkele leuke activiteiten ondernomen, denk aan de fotoshoot waarbij de cliënten vanuit hun strandstoeltje hun familie de groeten deden vanuit een zonnig Boekel. Er werd een kwarktaart gemaakt en gewandeld door de Boekelse straat. Er kon naar de Olympische Spelen gekeken worden in de huiskamer.

Ook hebben we een nieuwe collega mogen toevoegen aan ons team. Haar naam is Lia Slits en jullie zullen haar vast wel hebben ontmoet.

De volgende activiteit staat op de planning. We gaan met de gehele afdeling naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Hierover in de volgende Loep meer.

We merken wel op dat het koffie drinken in de ochtend op de huiskamer in de belangstelling terugloopt. Schuif gerust aan om een gezellig praatje met elkaar te maken. Jullie zijn van harte welkom vanaf 10.30 uur.



Na een zomer waar we lang op hebben moeten wachten kondigt de herfst zich weer aan nu de eerste blaadjes weer beginnen te vallen.

Op de Sterappel hebben we genoten van de vakantieweek, die georganiseerd werd door Welzijn. Enkele activiteiten waren jammer genoeg in het water gevallen, maar het weer hadden we niet in de hand. Ook hebben we oliebollen gehaald op de kermis in Boekel die overheerlijk smaakte. En we zijn met de Polder Express naar de auwerwetse oogstdag geweest, waar jeugdherinneringen opgehaald konden worden.

De Ministars zijn op bezoek geweest en hebben actief gekleed met de opa en oma's. We hebben gewandeld in het kabouterbos en genoten van de weekse wandelingen met de vrijwilligers.

Op naar de herfst.  
Wat zal die ons brengen?



De zomervakantie zit er weer op en nu gaan we de herfst tegemoet. Het wordt vroeger donker en de dagen worden korter. Zo heeft elk jaargetijde zijn eigen charme.

Afgelopen zomer hebben we ons mooi bezig gehouden met allerlei activiteiten zoals schilderen, slingers maken. Ook de tuin werd op zijn tijd bijgehouden, zodat we lekker buiten koffie konden drinken.

Vlak voor de zomervakantie is er een familieavond geweest op D'n Boogerd, waar mooie ideeën zijn ontstaan om SamenZorg vorm te geven. De bedoeling is om meer van deze avonden te organiseren. Ook gaan we weer proberen te koken op de afdeling, te beginnen met één dag in de week. Gaat dit goed, dan kunnen we bekijken om dit uit te breiden.

Al met al proberen we het voor de bewoners zo fijn mogelijk te maken, vaak met de gewone alledaagse dingen: Een kopje koffie, door de krant kijken, even bij elkaar zitten.... Met andere woorden: **PLUK DE DAG!**





## Wist u dat..?

Wist u dat er in deze Loep een enquêteformulier is toegevoegd die door ieder van u mag worden ingevuld en in de groene brievenbus of bij de receptie kan worden ingeleverd.

Wist u dat wij met vele bewoners naar Operatie Market Garden zijn wezen kijken?

Wist u dat de fietstocht voor "Vrienden van Sint Petrus" € 1230,- heeft opgebracht?

Wist u dat het geheugenhuis weer plaats vindt in het Vriendenhuis op vrijdag 4 oktober?

Wist u dat het 4 oktober nationaleierendag is?

Wist u dat 4 oktober ook de "Dag van de ouderen" is?

Op 4 oktober is er na het gezamenlijk ontbijt in 't Trefpunt een voorleesochtend georganiseerd.

Wist u dat de dansmiddag voortaan één keer per maand op vrijdagmiddag is i.p.v. zaterdagmiddag?

Wist u dat er stickers geplakt zijn op de liften en langs de trappen. Dit in het kader van de Themaweken Beweging BZ. Ze willen zo stimuleren dat zoveel mogelijk mensen in beweging komen, want bewegen is gezond?

De **hygiëne- en infectiepreventie week** is van 30 september t/m 6 oktober en er zijn tijdens deze week verschillende activiteiten georganiseerd rondom hygiëne.

Wist u dat er op 17 oktober de kaartavond is in het Vriendenhuis?

Wist u dat op 31 oktober er een koffiemoment is voor alle vrijwilligers die 5, 10, 15, 20 of 30 jaar werken als vrijwilliger in Sint Petrus?

**Wist u dat wij hier veel zin in hebben?**

## De Loep 25 jaar.

Binnen Brabantzorg had in het verleden elk huis haar eigen huisblad, net zoals Sint Petrus vandaag de dag nog heeft. Al 25 jaar lang verschijnt De Loep met verhalen over de afdelingen, jubilea, kennismakingen, gebeurtenissen in het huis en allerlei andere zaken die gedeeld worden.

In die 25 jaar is er veel veranderd. Eerst werd De Loep nog getypt en gestencild. Gelukkig ligt die tijd achter ons en kunnen wij nu de verhalen schrijven en deze digitaal aanleveren bij de drukker. Deze drukt het door ons gewenste aantal papieren exemplaren af en klaar is het. Daarnaast wordt ons blad opgenomen op de website van de "Vrienden van Sint Petrus".

Is de Loep misschien ouderwets, "wie leest er nog van papier in deze tijd?" wordt er weleens gezegd. De opmars van sociale media en nieuws apps zouden de doodsteek van de Loep kunnen zijn. Voor de redactie een reden om via een enquête onder de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familieleden te peilen hoe men denkt over de Loep, of deze nog voldoet aan een behoefte, of we aan andere onderwerpen moeten gaan denken of zelfs er beter aan doen om er mee te stoppen.

Daarom verschijnt er binnenkort een enquêteformulier in huis waarin wij u een aantal keuze vragen zullen stellen. Wij stellen het zeer op prijs, als dit formulier door velen van u ingevuld gaat worden. Na invulling kan het bij de receptie ingeleverd worden.

Alvast onze dank voor uw medewerking. **Redactie Loep.**

### **Jubilarissen onder de vrijwilligers.**

#### **Maanden september en oktober 2024.**

Toon Croijmans	5 jaar	22-10-2024
Jenny Hoevenaars	10 jaar	01-09-2024
Thea Versteegden	10 jaar	01-10-2024
Denisa Engelen	10 jaar	21-10-2024
Riky van Haandel	12,5 jaar	01-10-2024
Wim Meulemeesters	12,5 jaar	01-10-2024
Chris Selten	12,5 jaar	01-10-2024
Jan van Haandel	12,5 jaar	26-10-2024
Lenie Biemans	20 jaar	01-10-2024
Annie van Haandel	20 jaar	01-10-2024
Christien op de Laak	20 jaar	01-10-2024
Pierre op de Laak	20 jaar	01-10-2024

## Vast weekschema met activiteiten in Sint Petrus

<b>Maandagochtend</b>	
09.45 - 10.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
10.15 - 11.30 uur	Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel
10.45 - 11.30 uur	Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel
<b>Maandagmiddag</b>	
14.00 - 16.15 uur	Jeu de Boules bij de vereniging (2 <sup>e</sup> maandag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Wandelen met bewoners en vrijwilligers
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Natuurvereniging in 't Trefpunt (1 <sup>e</sup> maandag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Kaarten en rummikub in 't Trefpunt
<b>Dinsdagochtend</b>	
09.00 - 11.00 uur	Kaarten maken in 't Trefpunt
09.30 - 11.00 uur	Nagelverzorging en handmassage
10.00 - 11.30 uur	Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
10.30 - 11.30 uur	Geheugentraining op afdeling Sterappel
<b>Dinsdagmiddag</b>	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Kienen in 't Trefpunt
<b>Woensdagochtend</b>	
09.30 - 11.00 uur	Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
09.30 - 11.00 uur	Scheer beleving voor de mannen door barbier Jolanda in 't Trefpunt (4 <sup>e</sup> woensdag van de maand)
<b>Woensdagmiddag</b>	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Muziek in 't Trefpunt
<b>Donderdagochtend</b>	
09.30 - 10.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
09.30 - 11.00 uur	Bloemschikken in 't Trefpunt Oneven week : d'n Boogerd, Elstar en Sterappel Even week : Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan
10.15 - 11.30 uur	Creatief met potlood en penseel in 't Trefpunt (oneven week)
10.45 - 11.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
<b>Donderdagmiddag</b>	
14.00 - 16.00 uur	Handwerkclub in 't Trefpunt
14.00 - 16.15 uur	Bus toertochtje in de maanden maart, april, mei, juni, september en oktober
14.30 - 16.15 uur	Kaarten en rummikub in 't Trefpunt
14.30 - 16.15 uur	Wandelen met bewoners en vrijwilligers
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
15.00 - 16.15 uur	Mannenclub in het Vriendenhuis
<b>Vrijdagochtend</b>	
08.30 - 09.30 uur	Inloop ontbijt in 't Trefpunt (1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand)
09.00 - 12.00 uur	Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de fitnessruimte
<b>Vrijdagmiddag</b>	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.00 uur	Spel competitie in 't Trefpunt (1 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> vrijdag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Quizmiddag in 't Trefpunt (2 <sup>e</sup> vrijdag van de maand)
15.00 - 16.00 uur	Liederentafel in 't Trefpunt met Wim Smits (laatste vrijdag)
<b>Zaterdagmiddag</b>	
15.00 - 16.00 uur	Heilige mis in 't Trefpunt (1 <sup>e</sup> zaterdag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Dans en muziekmiddag in 't Trefpunt (3 <sup>e</sup> zaterdag van de maand)



