



DE LOEP

Huisblad Sint Petrus
25e jaargang
Nummer 2
Maart 2024

Inhoudsopgave

Vaste rubrieken.

Onder de Loep
Verjaardagskalender
Nieuws uit de activiteitenhoek
Nieuws van de cliëntenraad
In gesprek met
In Memoriam
D,n Boogerd
Donkzicht
Sterappel – Bellefleur
Oogstappel - Elstar

Redactieleden:

- Annette Verwijst
- Renée Lange
- Dianne Maas
- Antoon van der Spank



Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar:

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu

De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:

Januari – Maart – Mei – Juli – September – November.

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:**Maarten Coolen.**Aanwezig: Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.**HORECA- EN FACILITAIR****Anneloes van Heel Roseboom.**Aanwezig: Maandag en dinsdag en
donderdag.**TEAMMANAGERS:****Marie Louise van de Ven.** Thuiszorg Sint Petrus.Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend,
donderdag.**Martijn Kleuskens** van alle afdelingen in Sint Petrus. Aanwezig:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.**COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN****Renée Lange** Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag
dinsdag- en vrijdagochtend**Dianne Maas.** Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag.**BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:**

Berdy Vogels Tel. 06 23 96 60 38

GEESTELIJK VERZORGER:

Marleen Bloklander

Tel. 06 16 16 99 74

CLIËNTENRAAD:

Voorzitter: Theo van der Burgt

Leden:

Thom in 't Groen

Willem Weeren

Leo van Haandel

Jo Thonies

Peter Biemans

Miep Leenen

Marielle Peters

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:

Cor Biemans.

cenabiemans@outlook.com

tel: 06 30 66 02 22

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)

tel: 0412 – 62 26 78

DIVERSE DIENSTEN:

Kapsalon: "Voor jou" Tel. 06 – 15 54 29 37

Pedicure: Bianca v. Rooij. Tel. 06 - 48 56 50 66

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:Maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 12.00 uur.**Adresgegevens:****Sint Petrus:**

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL

Tel: 0492 32 83 28

Email:

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu

avdspank@icloud.comwww.vriendenvansintpetrus.nl



Onder de Loep

Beste cliënten, personeel, vrijwilligers en familieleden.

We laten de winter bijna achter ons en het voorjaar staat voor de deur. En wat zijn we weer toe aan zonnig weer. Op het einde van deze maand wordt de klok weer verzet en zijn de avonden weer langer licht en kunnen we weer lekker buiten genieten van het zonnetje. De winter was zacht met vooral ongelooflijk veel regen. En als ik dit stukje zit te schrijven valt de regen weer met bakken uit de lucht.

Als ik via Handel naar Boekel fiets, zie ik dat er een weiland helemaal onder water staat omdat de grond door en door verzadigd is. Je kunt je het nu bijna niet voorstellen dat als we weer een warme droge zomer krijgen, we waarschijnlijk weer water tekort hebben.



De formatie in de zorgteams is gelukkig bijna op orde en dus kunnen we met vertrouwen de zomer tegemoet gaan. Daarmee krijgen onze hardwerkende medewerkers hun welverdiende vakanties. Dit hebben ze ook nodig want er moet hard gewerkt worden om alle professionele zorg te kunnen blijven geven. En dit kunnen we natuurlijk niet zonder de hulp van familie en de vele vrijwilligers. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet worden ze in Maart weer verwend met een etentje.

Zoals jullie wellicht weten ben ik een fanatieke amazone. Ik vind het heerlijk om uren op de rug van het paard door de bossen te rijden. Te genieten van onze mooie natuur in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. Ik vind dan ook dat iedereen daar een steentje aan moet bijdragen. En dat kan, door duurzaam en bewust te leven. Laten we zuinig zijn op onze planeet.



Tot slot wens ik u allen veel leesplezier met deze uitgave van de Loep en een hele mooie lente gewenst.

Liefs± Marie-Louise van de Ven.

Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus.

Afscheid.

Even geleden bereikte ons het verdrietige nieuws dat mevr. José van Asseldonk, al geruime tijd een gewaardeerd lid van onze cliëntenraad, is overleden.

Wat zullen we haar missen. Haar ervaring, haar betrokkenheid, haar humor. José was ons lopende visitekaartje. Ze was de eerste om het op te merken als er zich een situatie voordeed waar wij als raad iets van moesten vinden, ze sprak heel vanzelfsprekend nieuwe bewoners aan om hen van het bestaan van de cliëntenraad op de hoogte te brengen en kende Sint Petrus van binnen en van buiten. Lieve José, we zullen je missen.

BEDANKT
— ♥ —

Het koffie-uurtje oftewel samen een bakkie doen.

Om nieuwe bewoners en hun familie te informeren over wat er allemaal te doen is in Sint Petrus worden deze samen met enkele burens uitgenodigd om kennis te maken met elkaar en een bakkie koffie te pakken. Wij als cliëntenraad zullen voortaan ook daarbij aanwezig zijn om te vertellen waar de cliëntenraad voor staat en wat we voor de bewoners kunnen betekenen. Heeft u vragen die u niet bij de verzorging kwijt kunt, dan kunnen wij u een luisterend oor bieden. De raad is er voor de bewoners.



Meedoen?

We zijn altijd op zoek naar mensen die onze raad willen versterken, u als bewoner of verwanten daarvan en ook als u op een of andere manier een binding hebt met zorgcentrum Sint Petrus.

Neem contact met een van ons op.

De leden van de cliëntenraad staan voor in dit blad vermeld. Bij de receptie kunt u aangeven als u iemand wil spreken.

Met hartelijke groet: uw cliëntenraad.

..

Overleden.

Mw. M.L.J. Timmers Nooijen	25-01-2024
Mw. J.M.T. de Bruin van Kessel	10-02-2024
Mw. J.H.M. van den Akker Reijnen	14-02-2024
Mw. J.J.H.C. van Asseldonk Foolen	14-02-2024
Mw. M.N.B.D. Jansen van der Looij	29-02-2024
Mw. J.W.M. van Rosmalen v.d. Linden	04-03-2024
Mw. H.M.T. van de Wiel Scheffers	10-03-2024
Dhr. T.H.C. van Moorsel	11-03-2024
Dhr J.M. Ketelaars	16-03-2024

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.

Dhr. G.M.M. van den Tillaart	2.28
Dhr. T.F. Donkers/ Mw. D.J. Donkers de Veth	1.13
Mw. H.M. van Ooschot Herlings	0.09
Dhr. B.P. Beekmans	0.06
Mw. L.W. van den Boogaard	0.03
Mw. J.G.J.M. van de Velden Janssen	0.02
Mw H.J. van Duijnhoven Geurts	2.23

We wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.

APRIL

03 Mw. A.M. Beekmans	2.01
03 Mw. A.J. Donkers	1.16
06 Dhr. J.A. van de Ven	1.10
07 Mw. A.H. Verstegen Schepers	2.06
07 Mw. J.P.M.T. v d Nieuwenhuizen Michiels	2.25
07 Mw. H.M. van Oorschot Herlings	0.06
22 Dhr. W.G. Weeren	1.22
22 Mw. G.M.C. Deeben Pardoel	2.20
23 Dhr. T.F. Donkers	1.13
25 Mw. J.T. Spierings Verboort	1.28

MEI

10 Mw. G.M. van Dijk	2.13
27 Dhr. A.A. van der Burgt	1.15



De lente is ondertussen alweer officieel begonnen en wat hebben we uitgekeken naar het mooie weer. We hebben niet echt een koude winter gehad, maar nat dat was het zeker wel. Het heeft veel geregend en dat zijn we op een gegeven moment ook beu. Wat fijn dat we nu weer kunnen genieten van de zon. Je ziet meteen dat mensen erop trekken met de fiets of wandelend en lekker op een terrasje zitten met een drankje. Ondertussen komt de natuur ook weer tot leven. De bloemen komen uit en de vogels laten weer van zich horen. Daarnaast kunnen we ook genieten dat het langer licht is en dat voelt goed.

In maart zijn we ook weer gestart met een aantal activiteiten die in de wintermaanden niet zijn geweest. Denk hierbij aan de bustochtjes, het wandelen en jeu de boulen. Ook het vrijwilligersdiner heeft op donderdag 14 maart plaatsgevonden. Een gezellige avond waarop we alle vrijwilligers in het zonnetje zetten en speciaal de jubilarissen die dan gehuldigd worden.



De paasdagen zijn ook weer in het vooruitzicht en daar staan we natuurlijk ook bij stil middels de kruiswegviering en een extra heilige mis. De paaseieren mogen natuurlijk niet ontbreken en team welzijn had daar iets leuks voor bedacht. We maken er met z'n allen weer wat moois van.

Terugblik op de carnavalsdagen.

Wat hebben we weer mogen genieten van de carnavalsdagen. De carnavalsverenigingen van Boekel, de Knöllekes en de Vliegenmeppers, hebben op twee zaterdagen gezorgd voor een gezellige middag. Deze waren dan ook goed bezocht. De Peeltuuters uit Venhorst zijn ook langs geweest en hebben een bezoek gebracht aan de huiskamer. Aangezien zij niet met de carnaval kunnen komen, zijn ze de weken voor de carnaval al langs geweest waardoor we extra lang in de carnavalsstemming zaten. Met de carnaval hadden we ook een leuk programma. Op vrijdag was er een middag georganiseerd door kinderdagverblijf Ministars. Elk jaar kiezen zij een prins en een prinses en

mogen alle kinderen verkleed komen. Dat is toch altijd mooi om te zien. Op zondagmiddag is elk jaar de optocht door het centrum van Boekel. Maandagmiddag was er een carnavalsvoorstelling genaamd: "Mien waar is mijn feestmuts" en daar hebben de bewoners van genoten. Vele herkenbare nummers kwamen voorbij en iedereen zong gezellig mee. Dinsdagmiddag was het carnavalskienen met wat lekkers erbij en toen zat het er alweer op. We kunnen terugkijken op een leuke carnaval in Sint Petrus.

Bus toertochtjes, wandelen en jeu de boules.

De maand maart zorgt weer voor het opstarten van een aantal activiteiten die in de wintermaanden niet mogelijk waren. We zijn begonnen met het rijden van de bus toertochtjes en met de Dorpen route. Fijn om een middag op pad te zijn en wat van de omgeving te kunnen



zien. Deze activiteit is dan ook erg in trek onder de bewoners en de bus zit altijd vol. Daarnaast zijn we ook weer gestart met het wandelen op maandag- en donderdagmiddag. Wat hebben we hier naar uitgekeken. Lekker naar buiten toe en een ronde maken door het mooie Boekel met een heerlijk zonnetje erbij. We zoeken nog altijd vrijwilligers om mee te gaan wandelen, want hoe meer vrijwilligers hoe meer bewoners mee kunnen. Lijkt jou dit nou leuk, dan horen wij dat natuurlijk graag. De jeu de boules competitie is ook weer begonnen. Elke tweede maandagmiddag van de maand mogen we naar de jeu de boules vereniging om een balletje te gooien. De vrijwilligers komen de bewoners in Sint Petrus ophalen en zorgen dat ze een fijne middag krijgen. Gezellig een kopje koffie of thee drinken en daarna nog afsluiten met een drankje. Wil je graag bij deze activiteit aansluiten, dan geef het bij ons door.

Aankondigingen april en mei.

❖ Lintjesregen in Sint Petrus.



Dit jaar organiseren we voor het eerst in Sint Petrus een lintjesregen. Elk jaar worden er vele vrijwilligers in het zonnetje gezet op de dag voor Koningsdag en ontvangen zij een lintje van de koning. Deze vrijwilligers weten dit zelf niet, wat het alleen maar een grotere verrassing maakt. Het leek ons daarom ook een leuk idee om dit te gaan doen. We kunnen natuurlijk nog niet vertellen wie een lintje gaat ontvangen, maar dat leest u in de volgende Loep.

❖ **Koningsdag.**



Op zaterdag 27 april is het weer Koningsdag en dat moet natuurlijk gevierd worden. Om 10.00 uur start de versierde kinderoptocht vanuit het plein en ze komen ook langs Sint Petrus. Gezellig om samen met z'n allen om 10.00 uur in 't Trefpunt klaar te zitten onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers. U komt toch ook kijken? Graag tot dan!

❖ **Filmmiddag : "Met voeten gekneet roggebrood"**



Op maandagmiddag 29 april wordt er in 't Trefpunt om 15.00 uur een film gedraaid, genaamd : "Met voeten gekneet roggebrood" Het is een film die bestaat uit drie onderwerpen waarvan twee (op verschillende manieren) omtrent het bakken van brood. Altijd leuk om een kijkje te nemen hoe dat in zijn werking gaat. U bent er toch ook bij?

❖ **Bingomiddag.**



In de maand mei wordt er een gezellige bingomiddag georganiseerd door carnavalsvereniging de Vliegenmeppers en zijn er mooie prijzen te winnen. Dat was vorig jaar zo goed bevallen dat ze graag terug willen komen. Daar zeggen wij natuurlijk geen nee tegen. Deze bingomiddag vindt plaats op zaterdagmiddag 11 mei om 14.30 uur in 't Trefpunt. U sluit toch ook gezellig aan? Graag tot dan!

Als de lente komt

De lentezon streelt vederlicht,
mijn lichtblozende gezicht.

De lente komt eraan,
tijd om op wandel te gaan.

Ja het voorjaar brengt nieuw leven,
Krokus, paasbloem, hyacint .

Ja ik kijk vlug even,
of ik hun schone knopjes vind.

Jonge schaapjes op de wei,
huppelend ,dartelend en zo blij.
Een strakke lucht zo hemels blauw,
Die winter die was veel te kouw.



Lente!

Het wordt lente, eindelijk. Nu ik dit schrijf, begin maart, hebben we al een paar mooie, zonnige dagen gehad. Heerlijk is dat, als de zon schijnt is alles mooier. En buiten kan je ook goed zien dat de lente eraan komt. Er zitten knoppen in de perenbomen, de magnolia in onze achtertuin staat bijna in bloei, nog even en we kunnen onze winterjas weer opbergen. Het mooie van de seizoenen is dat we altijd zeker weten dat het na de winter weer lente wordt, en dan zomer, herfst, weer winter en nogmaals lente. Ik vond een verhaal over een boom die niet zo zeker wist of hij het nog wel kon, bloeien, maar op een dag gebeurde er iets. Wat precies? Dat kunt u hieronder lezen:



De amandelboom.



De amandelboom stond er kleurloos bij. Zijn donkere kale takken strekten zich breed uit in de snerpend koude winterlucht. Een eenzame boom midden op een lege vlakte, omgeven door slechts harde rotsen, ijs en sneeuw. Dit was de wereld die hij alleen nog maar kende, dit was een wereld waarin hij het niet meer uithield. De kou, de eenzaamheid, de doodsheid, het was te veel om te verdragen.

Ooit was het anders geweest, ooit had de zon hem gestreeld met warme stralen, ooit was hij adembenemend mooi geweest, met zware roze bloesems, weelderig geurend en kleurend.

Maar die tijd was voorbij. Of niet?

Ergens van binnen dacht hij dat hij dat misschien nog wel kon, bloesemen, bloeien. Maar hij kon het niet meer, de kracht niet meer opbrengen: de herinnering aan hoe dat moest, was te ver weggezakt, tot ergens diep in zijn wortels. En zo stond hij daar: een donker skelet van hout, als stille getuige, overblijfsel van wat ooit was.

En toen, midden in de winter, kwam er een mens voorbij. En niet zomaar een mens. Een mens die met zijn woorden mensen tot leven had gebracht, een mens die dingen verder zag dan het blote oog. Een mens met een hart

dat overstroomde van liefde voor al wat leeft. Een mens die met zijn verhalen een wereld opende voor wie naar hem wilde luisteren.

Die mens bleef staan aan de voet van de boom. Lange tijd zei hij niets. Hij keek, nam de tijd, alsof hij probeerde af te stemmen op het zware gemoed van de boom. En toen begon hij te vertellen, Hij vertelde over de zon, over licht, over warmte en vreugde, over zachte en frisse kleuren, over geluiden van vogels en bijen, over de geur van groen en een tintelend gevoel dat opborrelt diep van binnen.

Toen de mens uitverteld was, glimlachte hij zachtjes en liep hij verder totdat hij verdween aan de horizon. Alles leek weer hetzelfde, even bar en koud. De dagen, weken en maanden, gleden voorbij. Maar toch was alles veranderd. De amandelboom wachtte. Niet meer met een gevoel van intense verlorenheid en verslagenheid, maar met een diep verlangen en vol verwachting. De woorden van die ene mens hadden een vuur bij hem aangewakkerd, waarvan hij dacht dat de vlam voorgoed gedoofd was. En toen de tijd eindelijk rijp was, kuste de zon hem zachtjes wakker, zijn takken botten uit, en hij bloeide als nooit tevoren.



Ik hoop dat het een mooie lente mag worden!

Met een hartelijke groet: Marleen Bloklander, geestelijk verzorger.



Samenzorg:

'Samen bereik je meer.'

Howe fijn is het om dezelfde taken die je thuis deed ook hier samen in huis te blijven doen.

Vrijwilligersdiner.

Als vrijwilliger bij Sint Petrus hebben we vanavond, 14 maart 2024, een heerlijk diner mogen gebruiken. In samenspraak met enkele aanwezigen wil ik als dank hiervoor dit bericht voor de Loep aangeven.

Wat hebben we lekker kunnen eten! Dit hoorde ik aan alle tafels waar ik een aantal mede vrijwilligers sprak. Daarom wil ik namens alle aanwezige vrijwilligers onze hartelijke dank overbrengen voor de hele avond. Het zou te weinig zijn als we alleen maar zouden zeggen: wat hebben we lekker kunnen eten. Zeker, dit is waar. Maar er was veel meer om van te genieten.

De verzorging door de muzikanten was een extra. Het aanhoudend door het personeel aan tafel komen vragen of er nog iets te wensen was, zowel eten als drinken. Het leek een goed hotel waardig. En belangrijk ook het gezellig onderling praten. Kennismaken met elkaar en herinneringen ophalen, ervaringen uitwisselen hebben we volop gedaan. Dit alles hebben we in een prettige setting kunnen doen en soms werd op de muziek nog gedanst en de polonaise gelopen.

De huldiging van de jubilarissen, die naast bloemen ook een blijvende herinnering mee kregen. In zulk een setting werken, lijkt mij heel aantrekkelijk. In zulk een setting "wonen" lijkt mij voor de toekomst een prettig vooruitzicht. Dat al het bedienende personeel dit graag en met plezier voor ons als vrijwilligers over heeft spreekt boekdelen. Daarom zeg ik aan allen die deze avond hebben mogelijk gemaakt en verzorgd hebben: dank je wel hiervoor.

**Geschreven door:
Cor Biemans.**



De huldinging van de jubilarissen.

Rima Sarkis.

Rima is al jaren een vaste vrijwilliger tijdens het koffie schenken op dinsdag- en woensdagochtend. Op dinsdag samen met haar moeder en op woensdag met een andere vrijwilligster. Rima heeft altijd een lach op haar gezicht staan en is vriendelijk naar de bewoners toe. Ze vindt het fijn om de bewoners te voorzien van een kopje koffie of thee en maakt ook graag een praatje met hen. Haar lach zal je dan ook regelmatig horen. Fijn dat je al zo lang vrijwilliger bent in Sint Petrus en hopelijk mogen er nog vele jaren volgen. Van harte gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.



Aram Keyork.

Aram is al vele jaren actief bij de tuinploeg op dinsdagochtend. Samen met de andere tuinvrijwilligers zorgt hij ervoor dat het rondom Sint Petrus, dus zowel aan de voorzijde als in de binnentuin, er alles netjes uit ziet. Daar mogen we trots op zijn, want er zijn maar weinig huizen waar dit door de vrijwilligers gedaan wordt. Daarnaast vind je het ook leuk om in de pauze even met de mannen te biljarten. Aram, fijn dat je al een lange tijd aan Sint Petrus verbonden bent. Bedankt en van harte gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.



Tatjana Gratcheva.

Tatjana is al 12,5 jaar verbonden aan de kienactiviteit in Sint Petrus. Op dinsdagmiddag is ze in 't Trefpunt te vinden om daar bewoners te begeleiden tijdens het kienen. Wat fijn dat je ze daarbij helpt, want het gaat ooit wat snel en dan is het moeilijk om het allemaal bij te houden. Het is zonde als er een prijs aan hen voorbij gaat. Samen met de bewoner maak je er dan een gezellige middag van. Bedankt voor jouw inzet van de afgelopen jaren en hopelijk blijf je nog lang in Sint Petrus. Gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.

Riky van Haandel.

De bus toertochtjes zijn 12,5 jaar geleden als activiteit gestart bij Sint Petrus. Vanaf het begin was Riky daarbij betrokken. Riky zorgt ervoor dat de chauffeurs een planning krijgen en weten wanneer ze aan de beurt zijn. Ze maakt een indeling voor de vrijwilliger die rijdt en voor de vrijwilliger die zorgt voor de begeleiding. Erg fijn dat je dit doet, want we weten dat dit bij jou in goede handen is. Hopelijk blijf je dit nog even doen, want de bus-toertochtjes zijn erg in trek bij de bewoners. Bedankt en van harte gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.



Jan van Haandel.

Jan is dus één van die chauffeurs die de maandelijkse route rijdt waar de bewoners bij kunnen aansluiten. Elke maand mag Jan een andere route rijden waardoor dit ook gezellig blijft. Bij Jan is de bus in goede handen en hij zorgt ervoor dat iedereen weer heelhuids arriveert bij Sint Petrus. Even geleden zat bijna de hele familie van Haandel in de bus en dat was wel erg leuk. Fijn dat je dit al zoveel jaren wil doen voor Sint Petrus en hopelijk blijf je nog een lange tijd rijden met de bus. Jan, van harte gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.



Wim Meulemeesters.

Naast Jan is ook Wim één van de chauffeurs die er met de bus op uit gaat op donderdagmiddag. Wim is ook zo'n goede chauffeur, want de bus zit altijd vol als ze op pad gaan. De bus routes zijn hem dan ook niet onbekend, aangezien Wim er in de laatste jaren al vele kilometers op heeft zitten. Zonder chauffeur kunnen de bewoners niet op

weg en daarom vinden wij het zo fijn dat je dit met veel enthousiasme doet. Laten we er de komende jaren nog vele kilometers bij maken. Gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum.



Chris Selten.

Chris was lange tijd ook een chauffeur van de bus-toertochtjes. Hij heeft aangegeven het tevens leuk te vinden om als begeleider mee te gaan en onder de route de bewoners uit te leggen wat er allemaal te zien is en waar ze op dat moment zijn.

Dat kan Chris namelijk ook erg goed en fijn dat je een andere rol hebt aangenomen waardoor je blijft aansluiten bij deze populaire activiteit. Je kan goed vertellen en dat maakt het ook interessant om naar je te luisteren. Van harte gefeliciteerd met je 12,5 jarig jubileum en hopelijk blijf je nog vele ritjes met de bewoners maken.



Ik ben Riek van Oorschot en ben geboren in Gemert.

Ik woon nu al ruim 60 jaar in Boekel. Ik hou van gezelligheid en een praatje maken met anderen. Ik doe graag rummicubben en een potje kaarten.

Ik geniet van mijn bezoek dat regelmatig komt, dat vind ik erg fijn.

Ik ben een gezelschapsmens en hou van mensen om me heen.

Ik woon sinds februari in Sint Petrus op afdeling D,n Boogerd.

Groetjes Riek van Oorschot .

Riet Van Kruijsbergen van Wolferen.

Riet werd geboren op 11 oktober 1929 in Wamel en is op 94-jarige leeftijd overleden op 10 januari 2024 in Sint Petrus in Boekel.

Ze groeide op in Beneden-Leeuwen in Maas en Waal als een van de jongsten in een groot gezin. Na het afronden van haar opleiding "Koken Fijne Keuken" ontmoette ze haar man Wim en verhuisde in 1955 naar Nijmegen, waar enkele jaren later hun enig kind, dochter Dorenda, werd geboren. Riet werkte o.a. in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en genoot van reizen met het gezin, schilderen en dansen, wat een grote passie was van haar en haar man.

Hun favoriete dans was de Tango Olé Guapa.

Later verhuisde ze naar Beuningen, waar ze een fijne en gelukkige tijd hadden en dat later werd uitgebreid met de komst van 2 kleinkinderen, de tweeling Malu en Amber. Riet vierde vele mijlpalen in haar leven, waaronder haar zilveren, gouden en diamanten huwelijk met Wim, het huwelijk van Dorenda en André, hun 12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarig huwelijk waar ze vorig jaar april nog zo van heeft genoten dat ze daarbij kon zijn.

Ze was uniek in het onderhouden van vriendschappen en contacten. Geen verjaardag of speciaal moment sloeg ze over en ze had het talent om mensen voor zich te winnen. Na het overlijden van haar grote liefde Wim in 2015, die ze tot haar laatste dag bleef missen, verhuisde ze naar een kleiner appartement in Beuningen.

Toen Riet niet meer zelfstandig kon blijven wonen omdat ze meer verzorging nodig had, verhuisde ze in oktober 2022 naar Sint Petrus in Boekel. Wat was ze daar blij mee om dichtbij haar dochter en schoonzoon te wonen. In datzelfde jaar werd Riet de trotse overgrootmoeder van achterkleinzoon Finn en 7 maanden later van achterkleindochter Loïs. Vier generaties waren een feit en wat was ze daar trots op.

Nog 15 maanden heeft Riet mogen genieten in Boekel en van de nieuwe contacten die ze legde, zoals met vriendin Bertha en buurman Tom, met wie ze 's middags at. Ze genoot van de leuke uitjes met de Elstar afdeling in de omgeving, waarvan ze vaak zei: "wat is Brabant toch mooi", het bloemschikken, de zang- en muziekmiddagen en de Kien-middagen met Bertha.



Ze was dankbaar voor de fantastische en liefdevolle verzorging door het zorgteam van De Elstar en alle andere medewerkers van Brabant Zorg in Boekel. Riet heeft een prachtig leven geleid waar ze dankbaar voor was en zoals ze zelf na de val op het laatst zei: "het kaarsje is op".

Zij is uiteindelijk vredig ingeslapen omringd door haar geliefden.

Riek van de Wiel.

Op 14 februari 2021 is mijn moeder in Sint Petrus komen wonen. Ze vond het erg moeilijk om haar eigen huis in Uden te verlaten maar was ook realistisch dat het thuis niet meer ging.

Ze heeft nog drie fijne jaren gehad op afdeling Bellefleur al vond ze het op momenten ook heel moeilijk.

Op de mooie lentemorgen van 10 maart 2024 is ze op 96 jarige leeftijd rustig en vredig ingeslapen.



Ik wil de zorg van afdeling Bellefleur hartelijk danken voor de goede zorgen en zeker voor de gezellige en vertrouwelijk gesprekjes met elkaar.

Met vriendelijke groet: Lisette van de Wiel (dochter).



Tom van Moorsel.

Ons pap is in Helmond geboren, in de Pannehoefselaan. Zijn ouders hadden een boerderij met koeien. Dit vond je toen al leuk en op jonge leeftijd ben je thuis mee gaan werken op de boerderij.

Toen jullie trouwden, zijn jullie naar Boekel verhuisd en wel naar de Bovenstehuis. Hier heb je jarenlang genoten van het boerenleven. Samen hadden jullie een melkbedrijf, wat echt in jou hart en nieren zat. Samen kregen jullie 4 kinderen.

Op latere leeftijd begon ons mam, Nel van Moorsel, geestelijke en lichamelijke beperkingen te krijgen. Jij zorgde voor ons mam, kookte eten, deed de was en de boodschappen. Dit heb je heel lang volgehouden totdat het echt niet meer ging.

Ons mam is toen naar Sint Petrus gegaan, jij vond dit heel moeilijk en miste ons mam heel erg. Ook verloor je je dochter Anita, dus twee zware klappen, kreeg je te verduren.

Dus toen ook jij kwalen kreeg, verhuisde je naar Sint Petrus. Hier hebben jullie maar even van elkaar genoten, omdat corona kwam en ons mam in 2021 overleed.

Je glans was weg, toch zei je altijd "Ik word goed verzorgd, het eten is goed, maar het is niet mijn thuis.

Bedankt voor alle goede zorgen: Familie van Moorsel.



Etentje met de afdeling

Op donderdagavond 22 februari was weer het jaarlijks terugkerende etentje met de cliënten en een familielid samen met het personeel van de afdeling.

Om 17.00 uur werden de cliënten en hun familie verwacht in 't Trefpunt waar ons een 5 gangen diner werd aangeboden.

Er volgde een openingswoord door d'n broeder, waarin iedereen welkom werd geheten. Het doel van het etentje is om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten en het dan eens over allerlei andere zaken te spreken dan over de zorg.

De kok had erg goed haar best gedaan. We werden verwend met een stokbroodje kruidenboter, soep, pasteitje, een bordje met vlees aardappelrosetjes en groente. En als afsluiting een heerlijk toetje.

Men ging daarna voldaan en met een gevulde buik naar huis.





Ondanks dat Carnaval vroeg viel dit jaar, zat het weer mee. Lekker weer om naar de optocht te gaan kijken. Nu staat Pasen bijna voor de deur.



We ontvangen altijd met veel gezelligheid de kinderen van Ministars. Samen een balspel doen of gezellig gaan zitten kleien. Mooi hoe jong en oud elkaar aanvullen.

Gezellig samen een kaartje leggen op de kamer. Koffie erbij en zo heb je een fijne middag met elkaar. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Groetjes van Angeline en Diana, namens team D'n Boogerd.



Hallo allemaal.



Het feest en gehos is weer voorbij. Wat hebben we een mooie en gezellige carnaval gehad met zijn allen. Hier op Donkzicht werd veel aandacht besteed aan dit thema. Zo werden er mooie maskers gemaakt, gekleurd carnavals brood gegeten met een gebakken "eike" erop. En er werd geproost met een heerlijk advocaatje. Ook werden de bezoekers van Donkzicht in een klap beroemd. Want met de zelfgemaakte carnavalsmaskers, kwamen de bezoekers van Donkzicht ook nog in het Brabants dagblad.



Op maandag 12 februari vond er een muziektheater plaats in Sint Petrus. Hier zijn we met de bezoekers van Donkzicht naar toe gewandeld en hebben genoten van zang en toneel. Niet alleen de carnavalskrakers kwamen aan bod, maar ook mooie hits zoals: lekker bakkie koffie of daarbij die molen. Onder het genot van een heerlijk bakje koffie en een appelkoek werd er met een big smile genoten van deze voorstelling.

De belevenistafel heeft een upgrade gehad en wordt dan ook meer en meer gebruikt op Donkzicht. De belevenistafel is een tafel met als blad een soort groot tv-scherm. Hier kunnen de mensen spelletjes op spelen zoals memory, maar ook de krant lezen of herinneringen van vroeger ophalen door middel van liederen aan te klikken of een oude keuken afbeelding te zien. De bezoekers staan versteld van deze

uitvinding.

Het lenteweer is in aantocht. En dat komt precies op tijd. Op 2 maart werd weer het kabouterbos heropend. Hier zijn verschillende nieuwe kabouters te zien, nieuwe paden om te bewandelen en allerlei andere mooie creaties om te bewonderen. Met een clubje mensen zijn we hier doorheen gewandeld. De reacties van de mensen: Wat mooi, hoe krijgen ze dit toch zo gemaakt?



Op dinsdag 20 februari hebben we afscheid genomen van José van Asseldonk. Jose was een gedreven persoon, voor alles inzetbaar, van presentjes in elkaar zetten voor sinterklaas, tot verjaardags plaat voor de bewoner op de deur. Buurten met het personeel vond ze altijd gezellig als we pauze hadden. We zullen haar aanwezigheid erg gaan missen. Wij wensen Mies en familie heel veel sterkte voor de komende tijd.

Verder zijn we met de bewoners al lekker bezig met het voorjaar en Pasen. Als activiteit hebben we vogeltjes geschilderd van dekseltjes, wat ziet dat er gezellig uit. Bewoners vinden het leuk als ze er langs lopen om er nog even naar te kunnen kijken.



Ook staat de verbouwing in aantocht. Op 11 maart gaan ze van start met het realiseren van de huiskamer en iedereen kijkt er naar uit om daar gezellig de activiteiten te kunnen gaan doen of voor een praatje met koffie bij elkaar komen. Dus hele leuke vooruitzichten.

Groetjes: Miranda.





Wanneer ik dit schrijf, is het carnavalsgebeuren alweer een maandje geleden. Veel mensen in huis, lieten na deze dagen op Aswoensdag, deze periode afsluiten met een askruisje, zoals zij altijd gewend zijn geweest. Vervolgens sloot daar vroeger de 40 dagen vaste tijd op aan tot aan Pasen. Volgens de verhalen van de ouderen mocht je dan je trommeltje met opgespaarde snoepjes/zoetigheid weer ter hand nemen met de paasdagen.

Tegenwoordig kijkt men, bij wijze van spreken, al met de chocolade paaseitjes in de mond meer uit naar de lente. Zo is ook de huiskamer op de afdeling al weer aardig aangekleed met lente-attributen. Ben is gaan kijken naar weetjes betreft de lente.

De lente, ook wel voorjaar genoemd start op 20 maart en eindigt op 21 juni. De laatste dag van de lente is ook de langste dag van het jaar. Hier komt ook het woord lente vandaan. Lente betekent oorspronkelijk 'het lengen der dagen'. Dat is precies wat er in het voorjaar gebeurt.

Meer groen meer dieren en meer zon. Bloemen bomen en planten gaan weer groeien. Het gras wordt langer en groener de maaimachine komt weer tevoorschijn. Veel dieren worden weer wakker uit hun winterslaap en de natuur biedt hen weer volop voedsel. Trekvogels komen weer terug uit het zuiden.



Ook mensen zijn weer gelukkiger, opgewekter. De lentekriebels komen naar boven. Voor sommige een minder fijne bijkomstigheid door de gevoeligheid voor hooikoorts. Rode ogen, jeuk, hoesten, snotteren kunnen een gevolg zijn.

Lente maakt de mensen ook actiever al is het maar een kleine wandeling buiten. We zien er allemaal wel weer naar uit, het doet een mens goed. Momenteel zitten we op halfvasten nog even en we zitten weer op het benkske buiten in het zonke.

Martien de Rijck: na 6000 mollen en 70.000 km gestopt

door Jan Meulemeesters

Met zijn onafscheidelijke pet en fiets was Martien de Rijck meer dan twintig jaar een bekende verschijning in Oost-Brabant als 'de mollenvang-er uit Boekel'. Hij schat dat hij in die tijd meer dan 70.000 kilometer gefietst heeft om 6000 mol- len te vangen.

Het was een petekind met een graszodenbedrijf dat hem na zijn pensionering (hij was verpleeg- kundige in Huize Padua) in 2001 vroeg hem te verlossen van een mollenplaag. Zijn klanten za- ten niet te wachten op een gazon met gaten erin. Martien begon met tien klemmen (intussen heeft hij er 79). Kopers van de graszoden vroe- gen Martien op hun beurt om hun gazon te be- schermen tegen de mollen. En ook veel boeren, want molshopen zorgen voor zand tussen het gemaaid gras en dat is slecht voor koeien. Martien vroeg vijf gulden per mol.

Elke morgen om 7 uur zat hij op de fiets (koffie en boterhammen mee) zodat hij bij het eerste licht de klemmen kon controleren of nieuwe klemmen kon plaatsen. Bij het vallen van de avond terug. Heel Oost-Brabant doorkruiste hij, van Sint Anthonis tot Helmond en Den Dungen, soms 130 km op een dag, 4000-5000 km per jaar. Soms ving hij maar enkele mollen op een dag, dan weer zes op één ochtend. Gemiddeld 300-500 per jaar. Eén keer vond hij twee mollen in één klem.

Agenda's

Hij heeft agenda's bewaard met zijn vangsten: 2014 was een topjaar met 525 stuks. In totaal bezocht Martien 2689 adressen. Hij versleet drie banden per jaar. De Gazelle-fabriek verleende hem een onderscheiding omdat hij een record- aantal kilometers aflegde op één fiets. In zijn agenda's vermeldt de mollenvang-er ook de vindplaats: "Vaak onder een heg of in het hek- kengat". "Mollen zijn slim, maken hun nesten het liefst op een beschermde plek, onder prikkel- draad bijvoorbeeld, zodat koeien ze niet met hun hoeven kunnen vertrappen. Ze maken 4-5 hopen per nacht en 45 meter nieuwe gang. Ze maken hopen om drie redenen. Om overbodi- ge grond kwijt te raken bij het graven van gan- gen, of voor een nest (50 cm diep, 25 cm breed), of voor voorraadkamers, vooral in de winter. Ze eten voornamelijk pieren, wormen. Ze bijten de dieren eerst de kop af; zo kunnen ze niet verder graven maar blijven in leven. Verder eten ze vooral insectenlarven. Mollen leven al- leen, ze verdedigen hun eigen territorium fel.

Maar in het voorjaar gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje. Dat werpt 2-6 jongen, die na een week of negen op zoek gaan naar eigen territorium. Ze kunnen zich onder de grond ver- plaatsen met de snelheid van vijf km per uur vooruit en 4 km per uur achteruit."

Dode mol terug in de natuur

Waarom verkoop je de mollenvellen niet? "Dat is me teveel werk. Eerst moet je dan de mol vil- len, de huid uitrekken op een plankje en tenslot- te geruime tijd laten drogen. Ik geef de dode mollen terug aan de natuur. Ik leg ze op een paaltje of zo, zodat kraaien of andere vogels zoals reigers ze kunnen opeten. Ik heb een reiger met zijn grote snavel een mol uit zijn gang zien pikken. Dan smijt-ie de mol met zijn neus naar beneden op de grond. Dat is dodelijk voor de mol. Aan de slootkant dompelt de reiger de mol onder water en slikt hem in één keer in."

Oranje mol

Trots is hij dat hij een keer een oranje mol heeft gevangen en enkele albino's (witte mollen). Normaal is de vacht van een mol zwart of grijs. Bijzonder ook was dat hij drie zwarte ratten in zijn klemmen vond.

Stoppen

In de loop van de tijd bouwde Martien een goede band op met zijn 'klanten': altijd stond de koffie met koek klaar. Als ze niet thuis waren, stond de poort open, lag de sleutel klaar. "Toen ik op een gegeven moment wilde stoppen, kwam de vrouw van een cardioloog uit Den Dungen me met de auto halen."

Inmiddels is 'de mol- ienvanger uit Boe- kel' gestopt. "De Parkinson is te hevig geworden." Maar de nu 82-jarige fietst nog wel elke dag, maar nu op een driewieler. "En ik verveel me nog geen moment op mijn kamer in St.- Petrus."

Foto 1. Martien met zijn onafscheidelijke pet.





Dit persbericht willen wij graag met jullie delen. Wil je er een keertje tussenuit, even in een andere omgeving met andere mensen een kop koffie drinken? Je hebt zin om andere mensen te ontmoeten? Je bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan de "Vooruitgang" in Boekel in het Sint Jan gebouw.

De Vooruitgang nodigt u uit.

BOEKEL – Een kopje koffie, een luisterend oor en kennismaken met diverse creatieve activiteiten. De "Vooruitgang" heeft het allemaal. Loop gerust eens binnen bij ons in de oude jongensschool.

Menig Boekelnaar wist de weg naar onze voormalige locatie in de zuidwand te vinden. Ook in onze nieuwe locatie in het Sint Jan gebouw staat de koffie voor je klaar en is er altijd wel iemand om mee te buurten. In onze etalage staan producten, gemaakt door cliënten van Huize Padua, die u kunt kopen. Zoek je een originele kaart, voor welke gelegenheid dan ook, dan ben je hier aan het goede adres.

"De Vooruitgang" wil mensen met elkaar in contact brengen en waarmee kan dat beter dan door samen creatieve activiteiten te ondernemen en van elkaar te leren. Heb je een leuke hobby en wil je deze kennis delen met anderen? Kom dan gerust eens langs zodat we samen kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 tot 12.00 uur en tussen 13.00 tot 16.00 uur hebben we de koffie klaar.

Je kunt ons bereiken op 088-8460112 of devoortgang@ggzoostbrabant.nl.



Noot voor de redactie, voor vragen of informatie:

Theo Rovers 088 – 84 61 398 / 06 – 23 78 99 78



Georganiseerd door De Vrienden van Sint Petrus.

Op zondagmiddag 25 februari was 't Trefpunt in Sint Petrus gevuld met mensen die graag een prijsje wilden winnen tijdens de Superbingo. Er waren sponsoren die mooie prijzen ter beschikking hebben gesteld. Heel mooie prijzen die zeer gewaardeerd werden.

De Vriendenstichting heeft tijdens deze Bingo €950,- opgehaald. Hiermee kunnen we mooie dingen organiseren voor de bewoners van Sint Petrus.

We willen via deze weg de sponsoren bedanken voor de mooie prijzen. Zonder jullie was dit niet gelukt.

- Restaurant Montimar Boekel
- Supermarkt Plus Boekel
- Slagerij Gerry van Exel
- Bakkerij Merks
- Intens bloemen
- Fietsland
- Nia Domo
- Rijbroek sport en mode
- Nuts4you

Ook willen wij in het bijzonder Elly Janssen bedanken voor haar bijdrage. Ze is bij alle sponsoren langs geweest en ze heeft deze middag de presentatie voor haar rekening genomen. Heel erg fijn Elly dat je dit wilde doen.

Vast weekschema met activiteiten in Sint Petrus

Maandagochtend	
09.45 - 10.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
10.15 - 11.30 uur	Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel
10.45 - 11.30 uur	Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel
Maandagmiddag	
14.00 - 16.15 uur	Jeu de Boules bij de vereniging (2 ^e maandag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Wandelen met bewoners en vrijwilligers
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Natuurvereniging in 't Trefpunt (1 ^e maandag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Kaarten en rummikub in 't Trefpunt
Dinsdagochtend	
09.00 - 11.00 uur	Kaarten maken in 't Trefpunt
09.30 - 11.00 uur	Nagelverzorging en handmassage
10.00 - 11.30 uur	Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
10.30 - 11.30 uur	Geheugentraining op afdeling Sterappel
Dinsdagmiddag	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Kienen in 't Trefpunt
Woensdagochtend	
09.30 - 11.00 uur	Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
09.30 - 11.00 uur	Scheer beleving voor de mannen door barbier Jolanda in 't Trefpunt (4 ^e woensdag van de maand)
Woensdagmiddag	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.15 uur	Muziek in 't Trefpunt
Donderdagochtend	
09.30 - 10.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
09.30 - 11.00 uur	Bloemschikken in 't Trefpunt Oneven week : d'n Boogerd, Elstar en Sterappel Even week : Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan
10.15 - 11.30 uur	Creatief met potlood en penseel in 't Trefpunt (oneven week)
10.45 - 11.30 uur	Fit terwijl u zit in de beweegruimte
Donderdagmiddag	
14.00 - 16.00 uur	Handwerkclub in 't Trefpunt
14.00 - 16.15 uur	Bus toertochtje in de maanden maart, april, mei, juni, september en oktober
14.30 - 16.15 uur	Kaarten en rummikub in 't Trefpunt
14.30 - 16.15 uur	Wandelen met bewoners en vrijwilligers
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
15.00 - 16.15 uur	Mannenclub in het Vriendenhuis
Vrijdagochtend	
08.30 - 09.30 uur	Inloop ontbijt in 't Trefpunt (1 ^e vrijdag van de maand)
09.00 - 12.00 uur	Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de fitnessruimte
Vrijdagmiddag	
14.30 - 16.15 uur	Biljarten
14.30 - 16.00 uur	Spel competitie in 't Trefpunt (1 ^e en 3 ^e vrijdag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Quizmiddag in 't Trefpunt (2 ^e vrijdag van de maand)
15.00 - 16.00 uur	Liederentafel in 't Trefpunt met Wim Smits (laatste vrijdag)
Zaterdagmiddag	
15.00 - 16.00 uur	Heilige mis in 't Trefpunt (1 ^e zaterdag van de maand)
14.30 - 16.15 uur	Dans en muziekmiddag in 't Trefpunt (3 ^e zaterdag van de maand)





Als vrijwilliger bij Sint Petrus hebben we vanavond, 14 maart 2024, een heerlijk diner mogen gebruiken. In samenspraak met enkele aanwezigen wil ik als dank hiervoor dit bericht voor de Loep aangeven.